



Konstverket "Lorem Ipsum" med morsealfabetet på svart panel av Kent Karlsson.

Higab

Stadsbiblioteket ägs och förvaltas av Higab, ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Higabs fastighetsbestånd omfattar cirka 300 byggnader, allt från historiska kulturbyggnader till idrottsarenor och saluhallar.

I Higabs uppdrag ingår att långsiktigt vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter. Byggnaderna ska bevaras och samtidigt användas och anpassas efter dagens behov och krav, så att de förblir levande och tillgängliga för göteborgarna.



Levande hus i unika miljöer www.higab.se

Stadsbiblioteket Om- och tillbyggnad 2014



Levande hus i unika miljöer



Historik

Den 30 december 1861 invigde domprost Peter Wieselgren Göteborgs första allmänna bibliotek, Göteborgs stads folkbibliotek, i en lägenhet på Haga Östergata 5. Biblioteket var instiftat av brukspatronen James Dickson och han finansierade även löpande bokinköp. År 1897 flyttade man biblioteket till det nybyggda Dicksonska Folkbiblioteket på Södra Allégatan 4 i Haga (numera Allégården). Huset tillkom med hjälp av donationsmedel från Dicksonska stiftelsen. I 70 år fanns stadens huvudbibliotek här innan verksamheten 1967 flyttade till det då nybyggda Stadsbiblioteket vid Götaplatsen. Här ligger biblioteket tillsammans med flera av de andra stora kulturinstitutionerna i staden. Den gula tegelbyggnaden invigdes 2 april 1967 av Astrid Lindgren. Arkitekter var Lund & Valentin. Byggnadens arkitektoniska utformning var starkt präglad av 1960-talets senmodernism, exempelvis den kompakta blockformen, entréns kraftiga skärmtak samt den typografiska fasadutsmäckningen. Ända sedan invigningen har Stadsbiblioteket varit en populär plats för göteborgarna och idag har man långt över en miljon besökare per år, vilket ger flera tusen besökare om dagen.

Lokalbehovet förändras

I början av det nya millenniet började man diskutera de framtida behoven för Stadsbiblioteket i Göteborg och 2005 gjordes en behovsutredning. Man kom bland annat fram till att ytan behövde utökas för att kunna tillgodose allmänhetens och verksamhetens växande behov med fokus både på nya medier och att vara en attraktiv



mötesplats för alla. Fyra arkitektkontor bjöds in till parallella uppdrag och fick göra var sitt tillbyggnadsförslag. En bedömningsgrupp rekommenderade att man skulle arbeta vidare med förslaget från Erséus Arkitekter. Det slutgiltiga förslaget beslutades i kulturnämnden, kommunstyrelsen och Higabs styrelse 2010. F O Peterson utsågs till generalentreprenör.

Om- och tillbyggnaden

Byggarbetet startade i juni 2012 och avslutades knappt två år senare. Resultatet blev en tillbyggnad med en glas- och tegelexteriör som också går som ett yttre skal kring den befintliga byggnaden utmed Avenyen och Berzeliigatan. Exteriören utgörs av en transparent glasfasad med inslag av tegel i form av stående fasadpelare, som knyter an till Götaplatsens tegelkaraktär. Fasadpelarna, som består av 40 000 tegelstenar som murats på plats, skapar ett spel i fasaden genom att byggnaden ändrar karaktär från sluten till öppen när betraktaren rör sig mellan husets sidor. Bottenvåningens fasaddel och fasaden mot Lorensbergsteatern är oförändrade. Tillbyggnaden är belägen mot hotellet bredvid och där har det också tillkommit en sidoentré en trappa ned. I mellanrummet mellan det gamla och det nya har det blivit en ljusgård och i direkt anslutning till denna ligger den nya huvudentrén.

Mot Kungssportsavenyen och Berzeliigatan har bibliotekets övre tre våningar byggts till, medan markplanet lämnats orört. Sammanlagt har biblioteket utökats med 3 700 kvadratmeter. Den gamla byggnadens interiör har frigjorts från sentida tillägg och återfått sin ursprungliga form med öppna och flexibla våningsplan. Stor vikt har lagts vid att bevara, återskapa och



förnya byggnadens interiöra kvaliteter, i medvetet samspel mellan gammalt och nytt.

Stadsbiblioteket stängde huset vid Götaplatsen i mars 2012 och den omfattande evakueringen av verksamheten genomfördes. Hundratusentals böcker skulle få nya, tillfälliga förvaringsplatser. Under ombyggnaden passade biblioteket på att prova nya lösningar och okonventionella samarbeten för verksamheten. Man inrättade tillfälliga, specialiserade nischbibliotek runt om i Göteborg. Det hela föll så väl ut att Stadsbiblioteket blev utnämnt till Årets bibliotek 2013 av fackförbundet DIK, trots att den ordinarie byggnaden var stängd.

Under hela projektet har det varit ett nära samarbete mellan arkitekt, entreprenör, Stadsbiblioteket och byggherren Higab.

Stadsbiblioteket återinvigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014.